

Octavius Winslow

Mijn tijden in Uw hand



Oorspronkelijke uitgave: *My times in God's hand*. New York: Anson D.F. Randolph, 1868.

Uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.

© 2016 Den Hertog B.V. Houten

ISBN 978 90 331 2785 4

www.uitgeverijdenhertog.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

- | | |
|---------------------------------|---|
| Ten geleide 9 | 6. In wiens hand, zondaar? 9 |
| 1. In Zijn hand 9 | 7. De vaste hoop,
de veilige toevlucht 9 |
| 2. In een tijd van voorspoed 9 | 8. Wees in geen ding bezorgd 9 |
| 3. In tijden van tegenspoed 9 | 9. Alles in Zijn hand 9 |
| 4. In tijden van zielenood 9 | |
| 5. In de tijd van het sterven 9 | |



Robert Winthrop

Ten geleide

M*IJN TIJDEN in Uw hand* is een korte overdenking van Psalm 31 vers 16: Mijn tijden zijn in Uw hand. Het is een vurig gebed van David, dat de Heere hem moge behouden. De tijden van de mens zijn in God hand: tijden van voorspoed en tegenspoed, van leven en sterven. Ook tijden van strijd en nood. Nadrukkelijk wordt aan zondaren de vraag gesteld of ook zij zich in Gods hand weten, en dat tot hun behoud. Er is een vaste hoop en een veilige toevlucht bij de Heere. Wie bij Hem schuilt, hoeft niet te vrezen. Immers, alles is in Gods hand.

Winslow schreef dit werkje midden jaren vijftig van de negentiende eeuw. Het was bedoeld als een boodschap voor rond de jaarwisseling. Hij verwijst hierin naar een historisch feit, de Krimoorlog (1853-1856), toen Turkije, Sardinië, Frankrijk en Engeland met Rusland in oorlog waren over het vrije scheepvaartverkeer op de Donau en de Zwarte Zee.

Octavius Winslow was het achtste kind van Thomas Winslow en Mary Forbes. Octavius, die in 1808 werd geboren en in 1878 overleed, was aanvankelijk predikant in enkele baptistengemeenten, eerst in Amerika en daarna in Engeland. In de laatste tien jaren van zijn leven bekleedde hij het ambt in de Emmanuel Church te Brighton als anglicaans predikant.

Het werk van Winslow - hij heeft een aanzienlijk aantal geschriften op zijn naam staan - vertoont duidelijke overeenkomsten met dat van de Puriteinen en de Schotten uit de voorgaande eeuwen. Zijn boodschap is bewogen en heeft een grote zeggingskracht.



Moge *Mijn tijden in Uw hand* velen in onze zich voorthaastende
tijd tot nadenken brengen en tot zegen zijn.

Woerden, zomer 2016

N.A. Eikelenboom



A decorative rectangular border with ornate, symmetrical scrollwork at each corner and midpoints of the sides, framing the central text.

Mijn tijden zijn in Uw hand

PSALM 31 VERS 16

A decorative rectangular border with ornate, symmetrical scrollwork and floral motifs at each corner and the center of each side. The border is thin and black, framing the text.

WELKE BEVESTIGING zou de kostbare waarheid, die in deze woorden is vervat, ontleen aan de persoonlijke ervaring van de man Gods die ze heeft opgeschreven? Als hij zou terugzien op het verleden van zijn bewogen geschiedenis, zou hij in alle omstandigheden van de veelkleurige en afwisselende voorvallen de besturende en beschermende hand van zijn hemelse Vader ontdekken. Wanneer het geheugen op deze manier de merkwaardige en gewichtige gebeurtenissen in zijn leven zou terugroepen, met wat een overweldigende ernst zou zich de overtuiging aan zijn geest opdringen dat er voor de aard



en het wezen van dit leven maar heel weinig aan hemzelf te danken was! Omstandigheden die het toeval niet konden oproepen, gebeurtenissen die de menselijke wijsheid niet kon voorzien, en uitkomsten die een eindige ervaring niet kon bepalen. Deze zouden meteen zijn dankbare en bewonderende gedachten opheffen tot de God van oneindige voorwetenschap en liefde. Gods dominerend bestel had met een nimmer sluimerend oog elke omstandigheid gadeslagen en Zijn oneindige goedheid had met kundige hand elke stap geleid.

Wat heeft de bejaarde koning, met deze beschouwing voor ogen, met een intens gevoel uitgeroepen: Mijn tijden zijn in Uw hand!



E E N

In Zijn hand

ALS DAVID nu beseftte dat de waarheid, dat God al zijn belangen behartigde en deze onder Zijn allerhoogste bestuur vielen, zo vertroostend was toen zijn leven ten einde liep, wat mag het dan nog veel meer tot bemoediging zijn voor ons, die juist een nieuw jaar van het menselijk leven binnengaan!

Voor ons allen is de geschiedenis voor onze blik wijselijk en weldadig in duisternis verborgen.

Wij hebben over alle gebeurtenissen, van de kleinste tot de groot-

ste, niets te zeggen, en dat is maar gelukkig ook.

Mijn tijden zijn in Uw hand. Wie kan ons de diepe, geruststellende invloed van deze kostbare waarheid schenken ánders dan de Heilige Geest, door Wiens Goddelijke inspiratie dit woord werd geuit? Moge Hij nu dit gedeelte van Zijn heilig Woord met Zijn heiligende en vertroostende kracht ontvouwen en toepassen aan het hart van wie dit leest!

De uitspraak dat onze tijden in de hand des Heeren zijn, houdt in dat de toekomst van onze geschiedenis op een ondoordringbare en verborgen manier aan ons gezicht onttrokken is. Wij leven in een wereld van verborgenheden. Zij doen zich voor aan ons oog, zij roepen vragen bij ons op en stellen ons onderzoek bij elke stap voor raadsels. De natuur is een heel diep geheimenis van verborgenheden. De wetenschap is een verborgenheid, de waarheid is een verborgenheid, de godsdienst is een verborgenheid, ons bestaan is een verborgenheid, de toekomst van ons bestaan is

een verborgenheid. En God, Die alleen alle verborgenheden kan verklaren, is de grootste Verborgenis van alles. Wat begrijpen we weinig van de onverklaarbare wonderen van deze God Die wonderen werkt. Zijn gedachten zijn een grote diepte en Zijn wegen zijn onnaspeurlijk.

Voor God is niets verborgen. In Zijn voornemen is niets onzeker, in Zijn voorwetenschap is niets onbekend, in Zijn voorzienig handelen is niets toevallig. Zijn blik doorboort de toekomst even snel als dat deze het verleden ziet. Hij kent het einde vanaf het begin. Alles wat Hij doet, maakt deel uit van een Goddelijk, eeuwig en harmonieus plan. Hij kan de duisternis zetten tot Zijn verbergings, Zijn tent rondom duisterheid der wateren, en dikke wolken des hemels (vgl. Psalm 18:12). Voor het menselijk oog lijken Zijn beschikkingen misschien duister, tegenstrijdig en verward; toch werkt Hij alle dingen naar de raad van Zijn wil. Langs de glans die vóór Hem is, drijven Zijn donkere wolken heen. Voor Zijn oog is alles doorzichtig en harmonieus.



Waarom omgeeft deze duisternis heel onze toekomst? Zou het voor ons welzijn in het heden niet beter zijn, zou het geen voldoening schenken en geen weldaad zijn als we achter dit mystieke voorhangsel konden zien? Zou het niet beter zijn als we met een vérziende en onbelemmerde blik op ‘onze tijden’ konden staren, en dan toch konden zien wat ons aan deze zijde van het graf te wachten staat? Als u aan het verleden denkt, bent u er misschien toe geneigd om te zeggen: Had ik dit maar voorzien, dan zou ik dit of dat van tevoren hebben geregeld. Dan had ik tevoren rekening gehouden met de uitkomst van deze of die stap. Had ik het gevolg van deze of die ontwikkeling geweten, had ik de consequenties van deze of die maatregel in mijn berekeningen betrokken, dan was ik misschien de tegenovergestelde weg ingeslagen. Dan zou ik het kwaad dat ik nu betreur misschien hebben afgewend en me ook de ellende hebben bespaard die ik nu ervaar.

Maar ... weg met dat nutteloze geredeneer! God, uw God, o gelovige, had in wijsheid, getrouwheid en liefde heel de toekomst



voor uw blik verborgen. Gij zult gedenken aan al de weg die u de HEERE uw God deze veertig jaar geleid heeft (Deuteronomium 8:2). Wat heeft Hij geleid, raad gegeven en ondersteund! Hij heeft u in een *rechte* weg geleid. In verwarring heeft Hij u de weg gewezen, in gebrek heeft Hij voor u gezorgd, in verdriet heeft Hij u getroost. Op glibberige paden heeft Zijn barmhartigheid u ondersteund, en wanneer u viel heeft Hij u weer overeind geholpen. Uit dat wat kwaad scheen, heeft Hij het positieve, het goede tevoorschijn gebracht. De fouten die u hebt gemaakt, de dwaasheden die u hebt begaan omdat u blind was wanneer het over uw weg ging en omdat uw hart zondig was, hebben u alleen maar gebracht tot een inniger kennis van en een sterker vertrouwen op God. Ze hebben u een nieuw en heerlijker zicht geboden op Zijn wezen en Zijn regering. Terwijl u daardoor in zelfkennis en zelfverfoeiing dichter aan de voeten van Jezus werd gebracht, hebben ze voor u de fonteinen van geestelijke zegeningen geopend – vers, heiligend en onuitsprekelijk.

Geliefden, God heeft ons op een school gebracht waar Hij ons leert om ons verblinde verstand aan Zijn voeten te leggen, om af te zien van onze eigen richtsnoeren en onze eigen wijsheid, om te steunen op Hem en te vertrouwen op Hem, net als kinderen bij vader of moeder. Gods goedheid jegens ons, verbonden met een waakzame blik op Zijn eigen eer, dringt Hem ertoe de weg waarlangs Hij ons leidt, te verbergen. Zijn belofte is: Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal hen doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen en Ik zal hen niet verlaten (Jesaja 42:16).

Konden de voorvallen van de geschiedenis van het komende jaar in hun vage omtrekken voor ons oprijzen, of werd het een engel toegestaan om een enkele bladzijde in het gewichtige boekwerk met gebeurtenissen te ontsluiëren dat zo-even werd geopend, wat zouden we voor die bekendmaking terugdeinzen! We zouden het boek weer dichtdoen en rustig wachten totdat Hij, in

Wiens hand onze tijden zijn, de bladzijden ervan zou opslaan. Wat zouden we ongeschikt zijn om onze plichten te vervullen, onze verantwoordelijkheden te aanvaarden, onze beproevingen tegemoet te treden, onze problemen aan te kunnen en ons verdriet te dragen, wanneer we op dit ogenblik voor die alle kwamen te staan! O, wat handelt onze Vader vriendelijk, wijs en teer met ons! In geen enkel deel van Zijn voorzienig handelen wordt Zijn goedheid duidelijker gezien dan daarin dat Hij heel onze toekomst voor onze kennis versluiert. We moeten maar aan de voeten van Jezus gaan zitten, Hem danken dat het leven dat wij nu in het vlees leven, niet is door het *zien*, maar door het *geloof* van de Zoon van God, Die ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven.

Onze tijden, die alle in een ondoordringbare verborgenheid gewikkeld zijn, zijn toch in de hand des Heeren. De woorden krijgen veel nadruk. Onze tijden zijn niet in de handen van engelen of mensen, en nog veel minder in onze eigen handen. Ze zijn in de

hand des Heeren. Het is een persoonlijke waarheid. *Mijn* tijden. Wij gaan maar al te bescheiden om met onszelf als persoon, met de waarheid van God, met Jezus, met het verbond der genade, met onze verantwoordelijkheden.

Wat, roept u uit, ik, een arme aardworm, ik, die het niet waard ben dat Hij op mij let, te onbeduidend dan dat Hij aandacht aan mij zou schenken; ik, die een hart heb dat zo koud is, een natuur die zo verdorven is, een wil die zo slecht is – *mijn* tijden?

Ja, beste lezer, u mag ootmoedig deze woorden op uzelf toepassen en jubelend uitroepen: *Mijn tijden* zijn in Zijn hand. Wat is deze waarheid ook veelomvattend! Hoe verschillend ze ook mogen zijn, wat de vorm ook is waarin ze zich ontvouwen of hoe ingewikkeld de vorm is die ze aannemen, aantrekkelijk of weerzinwekkend, badend in licht of in duisternis gehuld – ze zijn alle begrepen in de hand des Heeren en daarin zijn ze gelegd. Laten we eens een paar van deze ‘tijden’ omschrijven.

